

Offentliggjort på Kilden, fredag d. 20. maj 2016 og Nordsjællands Avis

Hvorfor sover vuggestuebørn egentlig udenfor?

Børnehuset Søbæk i Espergærde havde onsdag besøg af 22 japanere, der gerne ville inspireres af livet i en dansk børneinstitution. Gæsterne stillede mange undrende spørgsmål om det danske børneliv – og livet i Danmark i det hele taget.

Det var leder af Børnehuset Søbæk, Henrik Groth Nielsen, der onsdag den 18. maj tog imod de 22 japanere, der var kommet til Danmark for at hente inspiration fra de danske velfærdstilbud. Delegationen bestod af læger, sygeplejersker, terapeuter, plejepersonale, pleje- og dagcenterledere m.fl. - alle fra en stor social- og sundhedsorganisation i Fukushima, nord for Tokyo.

Og der var nok at se på for de udenlandske gæster, der gjorde store øjne under den indledende rundvisning på den integrerede institution, hvor 174 vuggestue og børnehavebørn til daglig huserer.



Efter en kort gennemgang af organiseringen i Børnehuset Søbæk, økonomi, normeringer osv. var det tid til spørgsmål fra de interesserede gæster, der undrede sig over rigtig mange ting:

Hvordan blev børnene så selvhjulpne og selvstændige, hvordan kan man holde ro med så mange børn, var forældrene ikke bekymret for den meget frie struktur som de fornemmede, hvorfor skulle vuggestuebørn sove udenfor, og hvordan var børnene blevet så kreative – hvilken pædagogik blev brugt?

"Det var meget interessant at have besøg fra et land, der er så kulturelt anderledes end Danmark. De undrede sig oprigtigt over de måder, vi har indrettet os på – og havde bl.a.

svært ved at forstå, hvordan vores hverdag kan fungere med så fri en struktur", siger Henrik Groth Nielsen og fortsætter: "Men i virkeligheden er vores hverdag jo meget velorganiseret og planlagt. Forskellen er bare, at i stedet for at børnene sidder på en stol og øver sig i at tælle til tyve, så tæller de kopper og madkasser, når de deler ud til frokost, eller om der er nok stole omkring bordet. Det ER en struktureret aktivitet, men den bliver bare leget ind."



På spørgsmålet om hvorfor vuggestuebørnene sover ude, lød Henriks svar, at det giver frisk luft - og så udsættes børnene for færre bakterier, virus m.m. end når de ligger i et lukket rum. Det var dog ikke alle, der tog den forklaring. 'Hvis jeg foreslog min kone, at vores datter skulle sove ude, ville hun blive meget sur på mig', lød det fra en.

Gæsterne stillede også mange andre store spørgsmål. Hvordan kunne det danske folk være det mest lykkelige folkefærd i verden for tredje år i træk, hvem bestemmer retningslinjerne i de danske institutioner, var forældre meget egoistiske om deres egne børn, hvordan var vilkårene for børnefamilierne i Danmark, og hvorfor gik børnetallet i Danmark ned?

Og ikke mindst, hvorfor var der så beskidt i gaderne i Helsingør? Var det fordi børnene ikke lærte at rydde op i daginstitutionerne?

"Man bliver tvunget til lige at stoppe op og overveje, hvorfor vi egentlig har indrettet os som vi nu har, når man bliver konfronteret med alle disse spørgsmål. Og det tror jeg egentlig er meget sundt. Og så håber jeg da, at den japanske gruppe har fået noget viden med tilbage, som de kan bruge til noget," siger Henrik Groth Nielsen.